



Distriktsspalt, SMC Södermanland

Mars 2014

De första snödropparna har dykt upp, och dagarna är betydligt längre än senast – precis som jag lovade! Vi har hunnit gå på MC-mässa och åka på Hoj-X, och säkert har en och annan semla inmundigats under de senaste veckorna. Nyårslöftena börjar blekna en aning, kanske är det inte så där vansinnigt viktigt att gå ner de där kilona just nu, och kanske måste man inte gå på gym fem dagar i veckan... Nog är det väl okej att bara njuta av livet och se fram mot en härlig hojsäsong, eller hur?

För nu är faktiskt våren snart här, det är vårdagjämning nu i dagarna och om bara någon vecka ska vi ställa om klockan till sommartid! Det betyder att det är dags att ta fram kalendern och börja boka in lite roliga hojaktiviteter. Vi kommer naturligtvis att erbjuda lite smått och gott under våren, allt för att du ska komma i stämning inför den annalkande säsongen. Närmast kommer vi att erbjuda mek-kvällar där du kan lära dig hur du ska förbereda din hoj inför sommarens alla äventyr. I april är det dags för "avrostning" och tro mig, det har du stor nytta av, även om du är en van förare. Som vanligt inleder vi med en egen avrostning för tjejer, tillsammans med grann-distriktet. Du kommer att kunna läsa mer om datum och tider i nästa spalt.

Vill du inte vänta på våren här hemma i Sverige kan du alltid hänga med SMC Travel till Andalusien! Åtta dagars härlig touring, med guide eller på egen hand, i vårvarma Spanien – kan det locka männe? Läs mer och boka din resa på hemsidan. Själv stannar jag hemma, jag behöver nog avrostas lite. Och gå en mek-kurs. Och så ska ju hojen väckas, och stället vädras, och stövlarna putsas, och hjälmen tvättas...

Vi hörs gott folk!

//Cecilia